

Leder: Vi har en drøm...



Dansk Told & Skatteforbund har en drøm. En drøm om, at vi - sammen med forbundets medlemmer og alle i SKAT - kan være med til at gøre SKAT til verdens bedste skatteforvaltning. At vi sammen kan være med til at bringe SKAT helt i top som den mest attraktive arbejdsplads i staten. At vi kan sikre indtægterne til opretholdelse og udvikling af velfærdssamfundet på en måde, der bygger på service, retssikkerhed og mulighed for en fair konkurrence for alle virksomheder.

Det burde ikke være en drøm. Langt mindre en utopi, som det måske i nogles øjne kan synes i dag. Nej - det burde være et mål.

At vi alle i SKAT kunne stå sammen i et kollegialt fællesskab og tro på det - *ville det*.

For vi har jo forudsætningerne i SKAT. Vi har medarbejdere og ledere, der har engagementet og som gennem deres faglighed brænder for at gøre det job, der gør en forskel for samfundet. Til gavn for samfundet.

Vi burde også have forudsætningerne gennem it-systemer, der hjælper os godt på vej - og gennem en lovgivning, der i kraft af pligt til at indberette oplysninger stadig giver os et unikt arbejdsgrundlag, som skatteforvaltninger i mange andre lande misunder os.

Og dog kan det ikke være et mål. For et mål kræver, at det er realistisk at nå det.

De ansvarlige for, at realismen fortoner sig - og drømmene derfor må tage over - er det politiske system.

Det er regeringen, som har stirret sig blind på, at pengene under højkonjunkturen er "væltet ind ad fordøren". Det er Folketinget, som har svigtet med hensyn til for alvor at sætte SKAT på den politiske dagsorden - som et samfundsbærende element ved siden af Politi og forsvar. Og det er sidst - men bestemt ikke mindst - Finansministeriet, hvor både den politiske ledelse og embedsværket ensidigt har fokuseret på reduktion af omkostninger på bekostning af ressourcerne til - og prioritering af - fagligheden.

Det er helt klart, at politikerne får den vare, de vil betale for. Når SKATs ressourcer skal reduceres, så kan SKAT ikke længere producere den samme vare. Ganske vist vil der

over tid være et element at rationalisering, som trækker i den anden retning - men det er uomtvisteligt, at med de reduktioner i personalet, der er pålagt SKAT, så vil slutfacit blive, at der produceres mindre.

Meget behændigt har politikerne samtidig med beslutningerne om nedskæring af ressourcerne indført en ny målemetode, der tager udgangspunkt i et noget diffust skattegab - og som først og fremmest slører alle muligheder for sammenligninger bagud.

Bedre bliver det heller ikke af, at der her næsten tre år efter etableringen af SKAT fortsat ikke er skabt grundlag for en rekruttering til fremtiden. En rekruttering til en målrettet uddannelse, der kombinerer teori og praksis - som er den eneste holdbare løsning på behovet for medarbejdere i fremtidens SKAT med den nødvendige brede faglighed.

Resultatet er, at fagligheden lider i SKAT. Medarbejdernes mulighed for at lave et fagligt, forsvarligt stykke arbejde bliver dårligere og dårligere - simpelthen fordi ressourcerne og tiden til det ikke længere er til stede. Samtidig med, at kompetencer forsvinder i takt med den afgang af medarbejdere, som budgetaftalen forudsætter. Derfor må mange - ganske åbentlyse - sager blive liggende på hylden. Men den

konsekvens, at samfundet får mindre skatteindtægter - og de virksomheder, som stadig retter sig efter loven, bliver udsat for en unfair konkurrence.

Dansk Told & Skatteforbund vil gerne være med til at vende den udvikling. Vi vil arbejde for, at SKAT får tildelt de ressourcer - personale, it-systemer, driftsbudgetter m.v. - der er nødvendige for at sikre en faglig forsvarlig løsning af SKATs opgaver og som sikrer ensartethed og retssikkerhed for borgere og virksomheder. Det er faktisk et helt centralt element i det overordnede politiske program, der bliver lagt frem for forbundets kongres den 8. og 9. oktober 2008 under overskriften "Det vil Dansk Told & Skatteforbund".

Det behøver ikke at være en utopi - og drømmen kunne sagtens blive til et mål. Hvis blot politikerne vil...

DANSK TOLD & SKATTEFORBUND

Den lille skarpe

It-virksomheden CSC Danmark har afleveret et regnskab med et undersud på 148 mio. kr. - efter bl.a. at have betalt et tocifret millionbeløb i bod og meromkostninger i forbindelse med en ordre til SKAT.

Det er ikke kun for SKAT, at udviklingen af de nye it-systemer er dyr...

Den lille hurtige!

Virtuel ledelse: Se "Alt det, som ingen ser".