

KJELD MARTINS



Foto: fagpress/Mikael Hjulær

## Kjeld Martins:

Ja, ideerne og intentionerne om Statens It trak jo stadig så meget i mig efter flytningen fra Skatteministeriet til Finansministeriet, at jeg "kom til" at søge derhen igen og af den grund søgte orlov fra SKAT.

# Fra "The Big Bang" til etaper

## Hej DTS

Der er sket rigtig mange ting, siden Statens It blev en realitet pr. 1. januar 2010. Der er kommet fælles domicil på Gl. Kongevej, personalet er rykket ind, den centrale support og drift fungerer og ikke mindst er planerne om samlet konsolideret drift kommet meget nærmere. "The Big Bang" og tidshorizonten er godt nok delt op i mindre etaper, hvilket er en sund manøvre, så alle kan følge med (etaperne er uden relationer til Tour de France).

At – igen – at få lov til at være med i opstarten af en ny styrelse, har bestemt ikke været en dårlig oplevelse. Bare det, at deltage i den fælles lokalisering, og at se alle de nye mange kolleger "tiltræde", mødes og begynde at arbejde sammen på tværs, er nok ikke enhver forundt, og alle "går til den" i en positiv ånd.

Lang tids venten – lang tids analysering – lang tids planlægning – lang tids ... OG NU er det NU, det begynder at ske. Visionerne bliver til virkelighed her i løbet af 2011, hvor faciliteterne til samling og konsolidering af IT for de – indtil videre – otte tilknyttede ministerområder bliver gjort klar med alle de muligheder, der er for at opnå en velfungerende, sikker og stabil it-drift for såvel brugerne som for it-personalet.

Det bliver utrolig spændende både at få etableret de fælles miljøer og især også at få sammenlagt og flyttet de forskellige ting, så de kommer til at virke efter hensigten.

Alle sejl er sat til med analyser og planlægning o.s.v. for at starte helt nye og moderne it-miljøer op, hvor også alle standarder, effektive processer og procedurer mv. for en gang skyld er på plads inden start, så den fremtidige fælles it-drift med det samme bliver stabil og drevet sikkert og rationelt i takt med at tingene samles.

Det kommer jo til at tage sin tid at sammenlægge og flytte de mange systemer til et fælles miljø, men når "nr. 2" sammenlægges, er der allerede opnået en gevinst; så "jo flere - jo bedre" m-e-e-n i et kontrolleret tempo, der selvfølgelig vil stige i takt med, at flere og flere systemer flyttes.

Er det så godt nok? Optimisten vil sige "ja", og pessimisten vil sige "nej", for alt vil jo altid have været gjort bedre og på en anden måde, når man på et tidspunkt vender blikket tilbage. Det ligger i sagens og menneskets natur i forhold til større forandringer.

## Stikker fingeren i jorden

Hvordan har det så været at tage imod en "retur-retur-billet"?

For det første var det en svær beslutning. Denne gang var det som om, at navlestrengen skulle klippes over, og der var mange og lange overvejelser – og tålmodighed fra fru, før ansøgningen blev skrevet og sendt. "Man ved jo hvad man har og ikke hvad man får", og sådan er det hver dag, men heldigvis vågner og starter forfra på en ny dag.

Jeg blev utrolig godt modtaget og fik (og har) nogle utrolig spændende opgaver, der både ligger i mit interessefelt og inden for mit kompetenceområde. Langt det meste er fremadrettet og giver også god mening for staten som helhed. Og jeg har i lange perioder aldrig før haft så travlt i mit arbejdsliv, men det er på en måde ligegyldigt, hvis bare det er sjovt og spændende at gå på arbejde.

Man skal dog altid huske lige "at stikke fingeren i jorden", når man sådan "leger spøgelse" (d.v.s. går/kommer igen). Der løber jo meget vand ind i strandkanten, selvom man ikke står og ser på...

Vi løber stærkt, og jeg har overvejet at låne min kones "skridttæller", hvad sådan én så ellers bruges til. De fleste mennesker har jo kun ét. Apropos de skridt man tager med sine ben hver dag, så kom høfligheden over mig en dag, hvor jeg fortalte min elskede kone, at jeg var sikker på, at hun havde de to kønneste ben, der findes. Som hun nu er, spurgte hun, hvordan jeg dog kunne være så sikker på det, hvortil jeg – ærligt – måtte svare: "Jeg har talt dem"...

Kan I nu have det godt, til næste gang vi måtte mødes, og bring en STOR hilsen til alle mine gamle venner og kolleger i SKAT.

Af Kjeld Martin Nielsen  
kjeld.martin.nielsen@statens-it.dk



Foto: fagpress/Mikael Ijuler

# Tilbage – og tilbage igen

**Statens It:** Man siger, at man aldrig skal "gå tilbage til en fuser". Men for Kjeld Martin Nielsen har turen tilbage til Statens It da også været alt andet end en fuser – selvom han egentlig var vendt tilbage til SKAT.

Rutinen med at pakke flyttekasser sidder efterhånden på rygmarven hos Kjeld Martin Nielsen.

Da Statens It i sommeren 2009 flyttede fra Skatteministeriet til Finansministeriet, flyttede Kjeld Martin samtidig tilbage til SKAT. Her kom han tilbage til sin gamle afdeling – men til en ny kontorchef og en ny gruppe.

"Jeg fik faktisk en interessant opgave – men fandt også ud af, at det var svært at få gennemført det, jeg skulle lave som systemintegrator", fortæller Kjeld Martin – og tilføjer, at det ikke altid er helt uden vanskeligheder at vende tilbage til sin "gamle" arbejdsplads.

Kontakten til Statens It blev da også holdt ved lige – og for godt et års tid siden begyndte der at vise sig muligheder for, at Kjeld Martin måske kunne "skifte tilbage" én gang til.

Det førte til, at han den 1. april 2010 flyttede til en ny stilling i Statens It – og derfor i første omgang fik 12 måneders orlov fra SKAT.

"Vi kom samtidig på banen for at sikre, at Kjeld Martin kunne bevare sin tjenstemandsansættelse – naturligvis i samarbejde med TAT (Tekniske- og Administrative Tjenstemænd, Red.), som har aftale- og forhandlingsretten for tjenstemændene i Statens It. Men der var især nogle forhold omkring bevarelse af løn- og

---

Af Ole Pedersen – [op@dts.dk](mailto:op@dts.dk)

“

*Jeg havde da en lille bøtte med jord med – og når kollegerne kom og spurgte om noget, så "stak jeg lige fingeren i jorden". Selvom jeg kom tilbage til det, jeg havde lavet før.*

”

### Stak fingeren i jorden

”Der var sket meget i Statens It på de ni måneder, jeg havde været væk – men ikke så meget”, fortæller Kjeld Martin, som derfor hurtigt faldt til igen i de nye rammer.

”Men jeg havde da en lille bøtte med jord med – og når kollegerne kom og spurgte om

pensionsvilkårene fra SKAT, samt omkonverteringen til TAT's overenskomst, hvor vi kom ind over”, fortæller faglig sekretær Jan Nørner fra Dansk Told & Skatteforbund.

Kjeld Martin tilføjer, at Dansk Told & Skatteforbund også støttede på sidelinjen, da han søgte om forlængelse af sin orlov fra SKAT. En ansøgning, der gik igennem, så han nu har orlov frem til 1. april 2012.

”Det giver mig et bedre grundlag for at vurdere, hvad fremtiden vil bringe – om jeg skal tage min afsked fra SKAT og blive her i Statens It”, siger Kjeld Martin.

noget, så ”stak jeg lige fingeren i jorden”. Selvom jeg kom tilbage til det, jeg havde lavet før”, siger Kjeld Martin med sit skæve glimt i øjet.

I Statens It kom han tilbage til nye flyttekasser, for her var man på vej til at skulle flytte i nye lokaler på Gl. Kongevej.

”Jeg var med til at klargøre bygningen”, fortæller Kjeld Martin – og tilføjer, at det bl.a. betød, at han var tilbage på helt basale opgaver som f.eks., at kollegerne telefoner var tilsluttet og fungerede.

”Jeg kom rundt i huset og mødte de andre”, siger Kjeld Martin – som derfor hurtigt blev et kendt ansigt blandt de ca. 100 kolleger, der i dag er i Statens It.

”Fordi jeg er over 50, har jeg også været til en ”seniorsamtale” med min chef. Det har bl.a. betydet, at jeg har fået en ”seniorordning”, så min ugentlige arbejdstid er gået fra 37 til 39 timer”, slutter Kjeld Martin Nielsen med et glimt i øjet.

*Statens It står for højteknologiske løsninger – også når det gælder transport.*



Foto: fagpress/mikael Hjulter